

Broers geven 'verdwenen' scripties uit

● Iedereen kan tekst uitgeven via Blabook.com, al dan niet betaald

Door Jean-Paul Taffijn

Groningen Kastelen vol scripties, containers vol werkstukken, onderste laden vol artikelen. Er worden wat artikelen geschreven door studenten die alleen onder ogen komt van familie en vrienden. Zonde, vindt Groninger Stijn Tebbes (35).

Daarom bedacht hij samen met broer Maarten (27) Blabook.com. Iedereen kan op die website zijn schriftsels kwijt. "Je hebt je eigen pagina, waarop je boeken kunt toe-

voegen. Die kun je vrijgeven, zodat elke bezoeker ze kan lezen. Maar je kunt er ook voor laten betalen", legt Tebbes uit, die zegt dat deze methode uniek in haar soort is. De website is voorzien van betaalsysteem paypal dat betalen mogelijk maakt.

Basisschoolonderwijzer Tebbes liep al een tijdje met het idee rond. "Ik maakte, net als studiegenoten van de pabo, als opdracht een kinderboek. Die belandde na het uitdelen van het cijfer in het magazijn. Uiteindelijk gingen de meeste de container in. Jammer."

Bij de studie pedagogiek die de Groninger later volgde, zag hij het-

zelfde. "Alle scripties, soms best belangwekkend, verdwijnen in een la. Dat hoeft nu dus niet meer. Op onze site worden ze omgezet in een E-book. Via E-readers en op iPads zijn de teksten nu te lezen."

De gebroeders Tebbes vragen voor het 'uitgeven' van boeken 20 procent van de verkoopprijs. "Voor het onderhouden van de site." Ongeveer 5 procent gaat naar het betaalingssysteem, de rest is voor de auteur. De Groningers zijn in afwachting van de eerste klanten. "Veel mensen zeggen mee te gaan doen."

De website is te vinden op www.blabook.com.

Broers geven 'verdwenen' scripties uit

● Iedereen kan tekst uitgeven via Blabook.com, al dan niet betaald

Door Jean-Paul Taffijn

Groningen Kastelen vol scripties, containers vol werkstukken, onderste laden vol artikelen. Er worden wat artikelen geschreven door studenten die alleen onder ogen komt van familie en vrienden. Zonde, vindt Groninger Strijp Tebbes (35).

Daarom bedacht hij samen met broer Maarten (27) Blabook.com. Iedereen kan op die website zijn schriftsels kwijt. "Je hebt je eigen pagina, waarop je boeken kunt toe-

voegen. Die kun je vrijgeven, zodat elke bezoeker ze kan lezen. Maar je kunt er ook voor laten betalen", legt Tebbes uit, die zegt dat deze methode uniek in haar soort is. De website is voorzien van betaalsysteem paypal dat betalen mogelijk maakt.

Basischoolonderwijzer Tebbes liep al een tijdje met het idee rond. "Ik maakte, net als studiegenoten van de pabo, als opdracht een kinderboek. Die belandde na het uitdelen van het cijfer in het magazijn. Uiteindelijk gingen de meeste de container in. Jammer."

Bij de studie pedagogiek die de Groninger later volgde, zag hij het-

zelfde. "Alle scripties, soms best belangwekkend, verdwijnen in een la. Dat hoeft nu dus niet meer. Op onze site worden ze omgezet in een E-book. Via E-readers en op iPads zijn de teksten nu te lezen."

De gebroeders Tebbes vragen voor het 'uitgeven' van boeken 20 procent van de verkoopprijs. "Voor het onderhouden van de site." Ongeveer 5 procent gaat naar het betaalingssysteem, de rest is voor de auteur. De Groningers zijn in afwachting van de eerste klanten. "Veel mensen zeggen mee te gaan doen."

De website is te vinden op www.blabook.com.